

Kirke- nyt

Skellerup og Ellinge sogne

NR. 2

APRIL - MAJ - JUNI 1993

13. ÅRGANG

Ældreudflugten finder sted torsdag d. 27. maj. Der er afgang fra Ellinge kirke kl. 13 og fra Skellerup kirke kl. 13,15.

I år går turen bl.a. til Koldinghus og Skamlingsbanken og slutter som sædvanlig med, at vi spiser aftensmad sammen.

Tilmelding til udflugten sker ved henvendelse til Liss-Lotte Talbro (tlf. 65 98 16 51), Janne Kølleskov (tlf. 65 35 31 63) eller Lone Wellner Jensen (tlf. 65 35 11 18) senest d. 24. maj.



Påske

»Og de kvinder, som var kommet med ham fra Galilæa, fulgte efter og så graven, og hvorledes hans legeme blev lagt deri; — men sabbaten over holdt de sig stille efter lovens bud.«

Lukas 23, 55-56

*Ved korsfæstelsen i går
lægte du vort banesår!
Ved opstandelsen i morgen
slukker du al dødning-sorgen!*

Det er påskelørdag, dagen mellem død og opstandelse. Og herefter er enhver dag egentlig en påskelørdag. Stenen er væltet fra Kristi grav; men for alle andre grave ligger stenen der endnu lige så tung, som før Kristi opstandelse. Alt er ved det gamle, ser det ud til. »Der er for graven sat en sten, som ej sig lader røre; og inden for er tørre ben. Hvad er da mer' at gøre?« (Aastrup). Det er vores påskelørdag. Dødning-sorgen er slukket, siger Grundtvig. Og alligevel sørges der stadig over døden. Det har været påskelørdag, og alligevel er det påskelørdag for os endnu. Således er det med troen. Den holder sig til det, som allerede er sket, og venter samtidig på, at det skal ske. Allerede — og endnu ikke. Brorson har sagt det sådan: »Er vort liv i Gud forborgen, smuldrer støv i graven hen, på den store påskemorgen sol står



op for os igen, viser grant, det er sandt: Jesus døden overvandt.« Han overvandt døden; han er sandelig opstanden. Men det er skjult indtil den store påskemorgen. I forhold til den er det stadig påskelørdag. De holdt sig stille sabbaten over efter lovens bud. Vores påskelørdag er ikke en sabbat, hvor vi efter lovens bud må afstå fra at virke. Vi må arbejde, så længe det er dag. Heri er intet forandret. Men hvad den store påskemorgen angår, er det sabbat. Her kan vi hverken gøre fra eller til, men midt i al vor virken må vi efter evangeliets bud holde os stille i forventning.

Rudolph Arendt

Påskesalme

*Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den os har givet lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid!
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.*

*Redningsmanden er opstanden,
er opstanden i morgengry;
Helvede græder, Himlen sig glæder,
Himlen sig glæder ved lovsang ny!
Redningsmanden er opstanden,
er opstanden i morgengry.*

*Sangen toner, vor forsoner,
vor forsoner til evig pris,
han ville bløde for os at møde,
for os at møde i Paradis.
Sangen toner, vor forsoner,
vor forsoner til evig pris.*

*Englehære budskab bære,
budskab bære med lovsang ny,
flyve så fage frem og tilbage,
frem og tilbage: til grav, til sky.
Englehære budskab bære,
budskab bære med lovsang ny.*

*Bødt er brøden, død er døden,
død er døden i Paradis,
nu ligger graven midt i Guds-haven,
midt i Guds-haven til Jesu pris!
Bødt er brøden, død er døden,
død er døden i Paradis.*

*Favrt i skare op vi fare,
op vi fare fra grav i sky!
Tungerne gløde, Herren vi møde,
Herren vi møde med lovsang ny!
Favrt i skare op vi fare,
op vi fare fra grav i sky!*

Grundtvig



Ved redaktionens slutning så regnskabet for Zilipa således ud:

Dato		Indgået	Udgået	Saldo
2/ 1	Kassebeholdning			7.743,25
4/ 1	Indbetalt til CCF		130,00	7.613,25
2/ 2	Indbetalt til CCF		130,00	7.483,25
2/ 2	Frivilligt bidrag	100,00		7.583,25
1/ 3	Indbetalt til CCF		130,00	7.453,25

CCF = *Christian Children's Fond (Kristne Børnefond)*

Børnefonden

Fra Børnefonden har vi modtaget besked om, at fonden helt ekstraordinært har måttet fravige princippet om, at sponsorbidrag kun må bruges til hjælp til børnene og deres familier. Det hænger sammen med, at de voldsomme kampe, der i øjeblikket hærger i det nordlige Rwanda, har medført, at hundredetusinder af familier har været nødt til at flygte sydpå.

Flygtningene er samlede i flygtningelejre, hvor der er stor mangel på mad og andre fornødenheder. Rwandas regering har bedt nødhjælpsorganisationerne om støtte til at løse dette akutte problem, og derfor har Børnefonden besluttet, at der i de næste 2-3 mdr. overføres 25% af sponsorbidragene til hovedkontoret i Kigali. Børnefondens medarbejdere på stedet vil således medvirke til, at der uddeles mad m.v. til flygtningene.

Heldigvis for Zilipa og hendes familie



bor de længere sydpå og er dermed ikke direkte berørt af borgerkrigen.

Efter at have diskuteret situationen torsdag eftermiddag til en af vore håndarbejds eftermiddage har »nørkedamerne« besluttet at sende 2.000 kr. af vores rigelige kapital. Disse 2.000 kr. vil blive sendt som nødhjælp til flygtningelejrene.

Menighedens spalte(r)

Denne plads er beregnet til læsernes indlæg. Meninger, oplevelser, gode ideer — kort sagt, sæt fantasien i sving! Send noget skriftligt eller ring, så sætter vi det på skrift. Tlf. 65 35 11 18, Skellerupvej 40, Lone Wellner Jensen. Indlæg kan også sendes til de to øvrige medlemmer af »Kirkenyt«s »redaktion« — Janne Kølleskov, Skellerup og Liss-Lotte Talbro, Ellinge.

På rejsebesøg i antikkens verden i Ellinge kirke

Hvem ville tro, at en søjle fra en dansk altertavle ville vække minder om Tyrkiet! Jo, det er rent faktisk, hvad der skete, da jeg i juledagene så nærmere på altertavlen i Ellinge kirke. Altertavlen i Ellinge er nemlig udstyret med forskellige søjler fra den antikke verden. Fra gulvet og op til selve »bordet« på altertavlen er der tale om 4 doriske søjler, som danner ramme om 3 himmelske porte. De doriske søjler stammer tilbage fra det 7. årh. f. Kr., og er den tidligste og mest enkle græske byggestil, man kender til. Den del af altertavlen, som er mest synlig fra kirkesalen, er den med Kristus-figuren. På hver side af denne findes 2 korintiske søjler, og det var disse 4 søjler, der oprindeligt vandt min interesse. Søjlerne er opdelt i 3 dele, basis, skaft og kapitæl. Kapitælen er »hovedet« af søjlen, og som regel den mest interessante del, da det også er den, der fortæller mest om søjlen. Kapitælen er på disse 4 søjler i Ellinge belagt med guld, og dette får den til at understrege dens vigtighed og be-

tydning, nemlig magt. Der findes 3 hovedstilarter i græsk arkitektur, når der tales om søjler, hvor den doriske søjle er den mest enkle. Det er den, der er tale om på den nederste del af altertavlen i Ellinge. Dernæst kan der være tale om den korintiske byggestil, den der ses omkring Kristus-figuren og ikke mindst den ioniske, der til forveksling kan ligne tyrehoveder, som kan ses på den øverste del af altertavlen.

Den korintiske stil stammer ca. fra den 4. årh. f. Kr. fra et område kaldet Korintien i Grækenland. Det pudsige ved disse korintiske søjler er dog, at de findes i mange af de templer, der blev ombygget til kirker efter kristendommens oprindelse i Tyrkiet.

For at gå tilbage til de korintiske søjler fra Ellinge kirke kan der nederst på skaftet af disse ses en slags mønster. Dette mønster minder mig om et mønster, der findes i Hadrians Tempel i Efesos. (Hadrian var kejser i byen Efesos, som ligger på Tyrkiets vestkyst, og bl.a.

er kendt for Artmis Templet, som var et af verdens syv vidundere. Det var også her Jomfru Maria tilbragte den sidste del af sit liv, og Johannes Døberen blev begravet i det 2. årh. e. Kr.). Mønstrer, som ses på søjlerne i Ellinge kirke, fortæller om frugtbarheden, livet og Gud. Mønstrer er opdelt i felter, nogle røde, andre mindre som er guldbelagte, og disse er adkilte af grå »veje«. Disse »veje« symboliserer floderne, som bringer vand til markerne (de røde felter), og ind mellem disse ses solen og guderne afbildet med guld. Alt dette passer sammen, og det er netop det samme mønster, der ses i Hadrians Tempel.

Som før omtalt er der øverst på altertavlen 2 ioniske søjler. Denne type søjler stammer fra det 6. årh. f. Kr. fra et område kendt som Ionien, nærmere betegnet den vestlige del af den tyrkiske kyst. Ud over Efesos kan nævnes Didyma, som var verdens andenstørste orakelcenter efter Delfi i Grækenland og Miletos,

som var den vigtigste og rigeste af de ioniske byer. Herodot fortæller bl.a. om Miletos, at da ionerne kom hertil dræbte de mændene og giftede sig med kvinderne, da de ikke selv havde medtaget sådanne! Kvinderne nægtede dog at kalde dem ægtemænd og sidde til bords med dem.

Dermed er alle 3 stilarter at finde i altertavlen i Ellinge kirke, hvor den korintiske nok må siges at være den mest fremtrædende. En anden faktor, jeg også lagde mærke til, var, at Kristusfiguren ligesom velsigner jorden, symboliseret i det mønster jeg før omtalte. Det har måske også noget at gøre med, at Ellinge jo er et landbrugssamfund, og dermed er velsignet fra kirken.

Dette er min opfattelse af søjlerne i Ellinge kirke, og jeg kan kun opfordre til, at man ser nærmere på alteret i Ellinge — der er dog trods alt ikke så langt til Ellinge som til Tyrkiet.

Ane Marie Kildegaard

Århus

Vi konfirmander har været i Århus den 5., 6. og 7. februar. Vi tog fra Odense kl. 8, så vi var på Århus banegård kl. 11, og der skulle vi være 20-30 minutter, så Lone kunne få busbilletter ud til hytten, hvor vi skulle bo. Det var meget underligt lige pludselig at skulle finde rundt i alle de forskellige busser, når vi var vant til, at der kun kørte en til og fra skole. Hytten, hvor vi boede, var rigtig hyggelig: der var stuen, køkkenet, et specielt

rum til lederne og selvfølgelig et badeværelse. I den ene ende af stuen var der omkring 20 køjer, hvor vi sov. Da vi havde fået afleveret vores bagage, tog vi igen ind til byen (hytten lå lidt udenfor Århus), hvor vi fik lov at gå rundt i grupper på mindst to. Da vi havde gået rundt lidt, skulle vi mødes i forhallen i Århus Musikhus, hvor vi skulle se teaterstykket »Det forjættede land«. Efter stykket tog vi hjem, hvor gruppe 1 (Janne, Peder,



Kristian S., Hans og Heidi) lavede mad (det vil sige, vi lavede kun spaghettien, kødsovsen havde Janne med hjemmefra). Vi havde store problemer med at falde i søvn fredag aften, fordi at lokalet ovenover var lejet ud til foredrag og fest. Efter foredraget spillede de meget høj musik, og det hjalp så heller ikke, at nogle få stykker blandt konfirmanderne havde svært ved at holde mund selv. Lørdag morgen tog vi til Lystrup kirke, som er en kirke, der lige er blevet lavet, og derfor *meget* moderne. Efter besøget havde vi en »mindre« snekamp. Efter besøget tog vi alle i »Magasin« og derefter til »Dialogcenteret«, som er et sted, hvor man kan komme, hvis man gerne vil ud af en nyreligiøs sekt, eller hvis man har oplysninger om f.eks. scientology. Så tog vi hjem og spiste og derefter

i biografen, hvor vi så »The Bodyguard«, som var blevet valgt af alle på nær lederne, som hellere ville se »Den russiske sangerinde« eller »Det forsømte forår«.

Søndag morgen tog vi i Århus domkirke, som er utrolig flot og stor. Derefter tog vi hjem og pakkede, og efter det igen ind til banegården og så hjemad. Vi havde en festlig tur hjem på når *en*, som var bange for de FN-soldater, der stod på i Fredericia.

Turen var utrolig god. Der var dog et par stykker, der havde problemer med at vente, til der var grønt med at gå over vejen.

Vi vil også gerne takke Janne, Peter og Lone for en dejlig tur!

Randi og Heidi

Fra menighedsrådene

Graverkursus

Menighedsrådene bevilgede i begyndelsen af året vore to gravere et graverkursus. Det har nu fundet sted, og vi har bedt dem berette, hvad sådan et kursus indeholder.

Landskursus på AMU Center Ribe

Efter et dejligt og lærerigt kursus vil vi her prøve at fortælle lidt om, hvad det indeholdt.

Vi blev efter morgenmad hver dag kørt i bus til Stenbæk, hvor undervisningen foregik. Vi startede med morgensang. Ugen startede med værktøj og dets brug, plantekendskab og beskæring af planter og træer. Aftenen min pligt og min ret.

Tirsdag/onsdag

Gravstedstegning, opbygning af gravsted, kundeønsker, gravstensbelægning, planter og pris.

Vi fik alle uddelt et gravsted, hvor vi to og to skulle tegne og anlægge det. Alle kursister skulle hugge i Øland og granitsten. Det færdige resultat blev grundigt gennemgået, kvalitet, placering, plantevalg og helhedsindtryk.

Aften: Klokkeringning ved kirkeministeriets klokkekonsulent Bent Gammeltoft-Hansen.

Torsdag/fredag

Grandækning og pyntning: Gennemgang af forskellige pyntningsmaterialer og muligheder samt pris for pyntning.

Aften: Etik — gennemgang af kirke- og kirkegårdsetikken. Mødet med mennesker i sorg og i glæde.

Vi sluttede ugen med pyntning af kirken med årstidens blomster.

Vi har hermed fortalt lidt om, hvad kurset bestod af. For os har det været et udbytterigt kursus, som har rustet os til at klare årets gang.

Ebbe og Rikke Hovbank

Ellinge kirkegård

Vi gør endnu en gang opmærksom på, at affaldet på Ellinge kirkegård skal sorteres i grønt og gråt affald.

Den store grønne container ved graverhuset må KUN benyttes til grønt affald. Genbrug (pap, flamingo etc.) bedes placeret i rummet bag kapellet, der er et skilt på døren.

Gråt affald (urtepotter, staniol og andet uforgængeligt affald) skal i affaldsposen ved graverhuset.

Ellinge menighedsråd

Jesus tages ned af korset og begraves

Da den romerske høvedsmand, der stod og holdt vagt lige foran Jesu kors, så ham udånde på den måde, sagde han: Sandelig, det menneske var Guds søn!

Og nu pakkede soldaterne deres sager sammen og gik bort fra Golgata. En af dem ville, inden han gik derfra, være vis på, at Jesus var rigtig død. Og han stak derfor sin lanse dybt ind i hans side og trak den ud igen.

Snart var alle mennesker gået bort, undtagen tre kvinder, som stod der endnu. Det var tre fromme galilæerinder, der havde kendt Jesus så godt hjemme i Galilæa. Og de var kommet til påskefesten i Jerusalem mest for at møde den kære Mester. De hed Maria Magdalene, Maria Jakobs og Salome.

De tre kvinder havde været med ude på Golgata fra morgenstunden. Men de havde stået langt tilbage og set til. Thi de var så forfærdede, at de ikke turde komme nærmere.

Først nu henimod aften, da alle andre var gået bort, kom de hen og stod og græd ved korsets fod.

Da kom der nogle andre til. Det var to fornemme jøder fra Jerusalem, som syn-



tes, at det kun var en skam, at Jesu lig skulle kastes i rækkerkullen. Og de havde fået lov af Pilatus at tage ham ned af korset og give ham en anstændig begravelse. De havde et stort lagen med. Og de tre kvinder hjalp til. Og ganske varligt fik de liget lagt ned og svøbt i lagenet. Så bar mændene det hen og lagde det i en tom grav, som var hugget ud i en klippe der i nærheden.

De havde også anskaffet sig kostbare urter, omtrent hundrede pund sammenblandet myrra og aloe. Det skulle bruges til ligets indbalsamering. Men det kunne de ikke blive færdige med den aften. Og næste dag var det sabbat, den hellige hviledag. Så først den næste dag

igen kunne de komme og gøre liget rigtig i stand.

Så lod de nu liget ligge der, rullede en stor sten for indgangen til graven og gik hjem.

Kvinderne ved graven

De tre kvinder, Maria Magdalene, Maria Jakobs og Salome, havde mærket sig stedet, hvor Jesu lig var blevet lagt. De ville ikke lade de mænd fra Jerusalem være ene om at vise ham den sidste ære. Der skulle dog også være nogle kærlige hænder hjemme fra Galilæa med dertil. Derfor købte de vellugtende urter at salve ham med, da sabbatsdagen var forbi, kom de, meget tidlig på den første dag i

ugen, ud til graven, ligesom solen stod op.

De sagde til hinanden: Hvem skal vælte os stenen fra indgangen til graven? Thi den var meget stor. Men da de kom helt derhen, opdagede de, at stenen var fravæltet.

Og da de nu gik ind i graven, så de en engel sidde henne til højre i lange hvide klæder. Og de for sammen af skræk. Men han sagde til dem: Forfærdes ikke! I leder efter Jesus fra Nasaret, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstanden! Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå bort og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for Eder til Galilæa. Der skal I få ham at se, som han har sagt Eder.



Kasper Zär



Nedfaren til helvede

Der står i trosbekendelsen nogle sære ord om, at Kristus er »nedfaren til helvede« — ja, siden 1909 står der »dødsriget«, men det er en grundtvigiansk og meget tvivlsom forbedring — og de ord er naturligvis belastet med en mængde mystik og mytologi, og at ville give en rationel forklaring på dem fører kun til det rene vrøvl; men de kan høres som en levende forkyndelse af evangeliet: »løskøbt har han dig blandt helvedes fanger«! I det gældsfængsel er han brudt ind og har gjort dig fri; end ikke i helvede må du være ene med din skyld, han har båret den somom den var hans egen, i tro og troskab, så nu kan du virkelig sige: »nu Jesu tro er al min trøst«, hans tro, ikke din — hvilken trøst skulle der dog være i den, var den end aldrig så stor?

Guds rige ligner en konge, så uendelig rig at han kan stryge selv den største gæld, og så almægtig at det kun koster ham et ord at gøre det. Og den ubarmhertige tjener ligner den menneskeverden hvor Guds nåde falder i røverklør, bliver misbrugt og udnyttet på det groveste — som enhver ved — men du skal aldrig spørge nogen anden, om han nu også har taget ordentligt imod og bedret sig derefter; du skal kun spørge dig selv, om glæden har således fyldt dig, at den spejler sig i dit hjertes grove muld. Dersom, siger Kierkegaard i en opbyggelig tale, dersom jeg tillod mig at tvivle om et eneste menneskes salighed, det ville være nok til at fortvivle om min egen.

(Af en prædiken af
P. G. Lindhardt)





Kirkeminister

Danmarks nye kirkeminister, Centrum-Demokraternes 53-årige landsformand Arne Ole Andersen, stammer fra en indremissionsk familie i Vendsyssel.

Han voksede op på en gård i Ørtoft nær Sæby. Fra 1975 har han været ansat i Hafnias hovedsæde i København.

I 60'erne var han medlem af Liberalt Centrum, som brød med Venstre, og var på en kort visit i Socialdemokratiet efter folkeafstemningen i 1972. I 1973 forlod A. O. Andersen sammen med Erhard Jakobsen Socialdemokratiet for at stifte CD.

Konfirmander

Skellerup den 18. april 1993:

Hans Verner Andersen, Pårupvej 27 B

Heidi Frisch Brejnholt, Drosselvej 11
Anette Hansen, Hovmarken 16
Maria Nygaard Madsen, Skellerupvej 5
Michael Frisch Pedersen, Pårupvej 29
Hans Jacob Nymann Rasmussen,
Macholm 12
Kristian Schrøder, Macholm 10
Tomas Stær, Smedevænget 5
Randi Thybo, Højbjergvej 5 D

Ellinge den 25. april 1993:

Jon Boisen Christiansen,
Gl. Byvej 2 st.
Kristian Danielsen, Ferritslevvej 94
Heidi Spang Frandsen, Gl. Byvej 16
Dan Evald Møller Johansen,
Ferritslevvej 66
Gavian Kamelarczyk, Holts Møllevej 4
Linda Nielsen, Ellingevej 46
Peder Langløkke Nielsen, Kilsvej 2

