

KirkeBladet

Nr. 4 • Aug./Sept./Okt. 2006 • 18. årgang



Skellerup og Ellinge sogne

Sommermøde



Ryslinge Højskoles nye forstander

Ole Kobbelgaard

kommer og taler til årets sommermøde
søndag den 10. september

Han kalder sit foredrag: *Jo mere vi er sammen,*
og det handler om fællesskab og ensomhed

Der er gudstjeneste forud for mødet
i Skellerup kirke kl. 14.00

Hvis vejret er godt, sidder vi i haven - hvis ikke
trækker vi ind i konfirmandstuen

Husk brød til kaffen

Velkommen

Den første dag i ugen

I gamle dage begyndte ugen om søndagen. Søndag var med andre ord den første dag i ugen. Sådan er det ikke mere. I hvert fald ikke hvis man skal tro vores kalendere. Nu om stunder er søndag den sidste dag i ugen, og mandag til gengæld den første. Måske tænker man, at det da er uendeligt ligegyldigt, hvilken dag der er den første og den sidste i en uge. Men det er jeg ikke enig i. Faktisk tror jeg, at det har stor betydning, hvilken dag man betragter som den første.

Et fortegn

Det hænger sammen med, at det første også tit er fortegn for det, som følger efter. Eller for at tale latin: det som sker i begyndelsen – in principium, hedder det på latin – det siger ofte noget principielt om det, som følger efter. Det vil sige, at den dag, vi regner som ugens første, er med til at tegne resten af ugen. Og så er det måske ikke helt ligegyldigt, om ugen begynder med en glad søndag eller en sur mandag morgen.

Vor Herres dag

Søndag er hviledag. De fleste sover længe, man går i kirke, i haven eller i skoven, nogle spiser flødeskumskager, andre tager tid til familien og meget andet godt. Men søndag er mere end det. Søndag er vor Herres dag. Opstandelsesdagen. Det er dagen, hvor kvinderne går ud til Jesu grav ganske tidligt om morgenen og finder graven tom. Stenen som var foran graven (som var en gravhule) er væltet bort, og da kvinderne forundrede går ind i graven for at se efter den døde Jesus, kan de ikke finde ham. Mens de står der og ikke ved, hvad de skal tro, er der med ét foran dem to mænd i lysende

klæder. Kvinderne bliver forfærdede og bøjer sig med ansigtet mod jorden, men mændene siger til dem: »Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået!« Ud af graven, på trods af døden, rejser livet sig. Det sætter sig igennem. Ja, Gud sætter sig igennem med sit liv og sit ly og sin kærlighed. Der sættes en ny orden, hvor det ikke er døden, der har det sidste ord. Det har Gud. Livets Gud.

Livets dag

Dagen, hvor det sker, er den første dag i ugen. Søndag. Og siden den søndag rummer hver eneste søndag dette budskab om den tomme grav og vor Herres opstandelse, og det bliver fortegn for ugens dage, hvis altså man regner søndag for den første dag i ugen. Der er også andet. Hvis man holder fast ved søndagen som den sidste dag i ugen, sker der meget nemt det, at ugens almindelige dage bliver noget, der bare skal overstås, for at man hurtigst muligt kan komme frem til det egentlige: søndagen, ja hele weekenden, hvor man kan leve livet.

Ugens bærer

Jeg synes, det er en skam at gøre 5/7 af vores liv til noget der skal »overstås«. Også derfor vil jeg slå til lyd for, at vi igen gør søndagen til det, den er – den første dag i ugen. På den måde får vi søndagens stærke budskab om vor Herres opstandelse i ryggen hele ugen igennem og kan lade det bære os både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.

*Tine Lindhardt,
generalsekretær
Det danske Bibelselskab*

Konfirmandindskrivning

Konfirmander, der skal konfirmeres i Skellerup eller Ellinge kirker, skal indskrives til konfirmation i præstegårdens konfirmandstue. Dette gælder også for de konfirmander, der evt. vælger at gå til forberedelse hos en anden præst.

Til indskrivningen bedes medbragt dåbsattest eller navneattest (hvis konfirmanden ikke er døbt). Indskrivningen kan ske:

- onsdag den 23. august fra kl. 16.00 til kl. 17.00 eller
- fredag den 25. august fra kl. 13.00 til kl. 14.00.

Lone Wellner

Årets konfirmander



Ellinge kirke



Skellerup kirke



Synspunkt vedrørende klagesange

Når jeg er rigtig langt nede
cirka 2½ alen
kan jeg ha svært ved at skjule det
men det må gøres, for ellers
vil andre hjælpe, ja frelse mig!
De flyder over af gode råd om
hvordan mit liv burde være.
Jeg – der dog nogenlunde ved
hvad det vil sige at være mig –
ved knap nok hvordan mit liv burde leves –
hvordan kan de andre så vide det?
Måske er jeg for mistænksom.
Men jeg tænker med gru på hvordan jeg engang
gav en nødstedt ven et råd
som staklen desværre fulgte.
Først to spildte år efter
fandt han selv ud af det modsatte.
Og til en pige som kun lige
havde neglene oppe over kanten
sagde jeg afmægtig: – Tro mig,
det går over med tiden –
Da skreg hun: Hvad rager det mig!
Det er nu jeg har det ad helvede til!

En klagesang er til for at høres
ikke en stil der skal rettes i.

Benny Andersen. Samlede digte.

Nørkleklubben

Nørkleklubben i konfirmandhuset i Skellerup starter igen den 5. oktober kl. 14.00.

Ligger nogle inde med garnrester, de vil af med, modtager vi det gerne.

Nørkleklubben er en 10-12 damer, der mødes hveranden torsdag og laver forskelligt håndarbejde, der sælges ved bazar i præstegården. Pengene ved salget går til menighedernes to sponsorbørn i Afrika. Alle er velkomne i nrørkleklubben – vi har nogle hyggelige eftermiddage.

Inger F. Hansen

Børneklub

Kære dagplejemødre med småbørn

Kirkernes børneklub holder åbent følgende fredage:

Den 27. oktober, den 26. januar og den 23. marts. Der bliver afslutning den 25. maj. Vi begynder i konfirmandstuen kl. 8.30.

LWJ.

Udflugt for sognets a



Det er altid me
forventning, at
frem til den u
hedsrådet er så
Det er ikke så
tradition forek
også, at vore »1
finger med i s
dem.

Valget af den sm
Klosterkirke m
bag sig var inte
Det første, der s
ketårnet ikke st
plejer at stå, me
forklaring på.

Det var for mig
tavle og især
fornemme kom
solen. Der kom
og grundig for
store kamp, de
Efter besøget i
kroen ved at væ
en meget veltil
Man var måske
næste program
gamle By i Århu
i en alder, hvo
middagssøvn, n
heldigvis.

Der var ikke så
på en feriedag,
og det var sjovt
der, der blev br
forskellige forb
hvorpå de blev
Det var en rigti
leve længe på.

For sognets ældre den 1. j



Det er altid med stor spænding og forventning, at vi »lidt ældre« ser frem til den udflugt, som menighedsrådet er så gavmilde at bekoste. Det er ikke så mange steder denne tradition forekommer, men jeg tror også, at vore »nørkedamer« har en finger med i spillet – tak også til dem.

Valget af den smukt beliggende Veng Klosterkirke med den lange historie bag sig var interessant at høre om. Det første, der slog mig, var, at klokketårnet ikke stod, hvor et klokketårn plejer at stå, men det fik vi senere en forklaring på.

Det var for mig en spændende altertavle og især det lys, man kunne fornemme komme ind med morgensolen. Der kom også en meget lang og grundig forklaring om hele den store kamp, der var gået forud.

Efter besøget i kirken var maden på kroen ved at være tiltrængt, og vi fik en meget veltillavet frokost.

Man var måske en smule bange for næste program, som gjaldt »Den gamle By i Århus«. Vi er kommet op i en alder, hvor det er rart med en middagssovn, men det klarede vi da heldigvis.

Der var ikke så mange turister som på en feriedag, så vi havde god plads, og det var sjovt at se de gamle metoder, der blev brugt til at fremstille de forskellige forbrugsvarer og måden, hvorpå de blev solgt.

Det var en rigtig god tur, som vi kan leve længe på.

Poul Jensen, Ellinge



eldre den 1. juni 2006

med stor spænding og vi »lidt ældre« ser udflugt, som menig-gavmilde at bekoste. Mange steder denne sommer, men jeg tror »ørkledamer« har en billet – tak også til

beliggende Veng med den lange historie interessant at høre om. Jeg log mig, var, at klokkeod, hvor et klokketårn det fik vi senere en

en spændende alteret lys, man kunne se ind med morgent også en meget lang klaring om hele den var gået forud.

kirken var maden på re tiltrængt, og vi fik avet frokost.

en smule bange for, som gjaldt »Den s«. Vi er kommet op det er rart med en men det klarede vi da

mange turister som vi havde god plads, at se de gamle meto- gt til at fremstille de ugsvare og måden, solgt.

god tur, som vi kan

Poul Jensen, Ellinge



Høstgudstjeneste

Vi holder høstgudstjenester søndag den 1. oktober

Skellerup kirke kl. 10.15 – Ellinge kirke kl. 11.30

Efter den sidste gudstjeneste er menighedsrådene værter ved en beskeden frokost i konfirmandstuen, hvor vi også vil synge lidt fra højskolesangbogen.

Menighedsrådene

At blive brød og kerne

Du lagde i det mindste frø,
der skjuler sig i jorden,
den største kraft som ej vil dø,
men trodse lyn og torden –
du skabte ud af dis og dug
engang for længe siden,
din skabermagt er stærk og smuk,
du skaber hele tiden!

Nu dukker gule marker op
blandt græs og grønne blade,
fra aks og vippers gyldne top
gør kornets sang os glade,
de nynner om de spinkle strå,
der strækker sig så gerne,
som tænker de kun dagligt på
at blive brød og kerne –

om blomster i et farvespil
at gule, hvide, røde,
der frodigt gror og vokser til
og lyser os i møde;
om druer der vil være vin
når gennem stok og ranke
lidt vand der møder solens skin
vil minde om Guds tanke!

Og lytter vi rigtigt ind
i sjælens indre gange,
så findes inderst i vort sind
en lyd af kornets sange,
den toner ud og bryder frem
som takkesang for livet,
for jorden som vort fælles hjem
og alt, hvad den har givet!

Så synger vi vor tak til Gud,
at vi får lov at være,
at alt vil vokse, springe ud
og siden frugter bære –
ja Gud ske lov for kornets sang,
for dagligt brød på bordet,
vor glæde får sin bedste klang
i tak til skaber-ordet!

*Michael Nielsen,
valgmenighedspræst,
Ryslinge*

